

GEBED:

Verhoor, o Heer, goedgunstig onze gebeden, waarin wij U met andrang smeeken, dat Gij de ziel van uwen dienaar Petrus, die Gij uit dit leven hebt opgeroepen, moogt vestigen in het rijk van vrede en licht en hem doen deelen in het gezelschap Uwer Heiligen, door Onzen Heer Jezus Christus, Uwen Zoon, die met U leeft en heerscht in eenheid met den H. Geest: in alle eeuwigheid. Amen.

Nooy's drukkerij, Purmerend



Ter godvruchtige gedachtenis aan

**PIET TIJBURG**

geb. 10 Oct. 1923 te Purmerend; als politiek gevangene door de Duitsche overheerschers opgesloten in 't concentratiekamp te Amersfoort 12 Sept. 1944, gedeporteerd naar Neuengamme (D.) begin Oct., alwaar overl. 18 Nov. '44  
R. I. P.

Het was een aardige frissche jongen, met een blij Roomsche hart en een kordate Nederlandsche oprechtheid. Om den gedwongen arbeid in Duitschland te ontgaan, nam hij dienst bij de Nederlandsche politie.

Zijn bovengenoemde eigenschappen waren den overheerscher hinderlijk, zoodat hij zonder eenig bepaald feit dat hem als misdrijf kon worden aangerekend, werd gevangen gezet, omdat hij niet den geest had die de overheerscher wenschte. De goede God heeft hem spoedig opgeroepen tot de vrijheid der kinderen van God in het andere betere leven. Zijn H. Wil zij gezegend. In christelijke onderwerping treuren wij, die hem gekend hebben; om zijn spoedig heengaan uit ons midden.

#### GEDACHTEN:

Alles strekt ten goede aan degenen die God liefhebben. Christus Jezus is gestorven; meer nog: Hij is verreezen, Hij zetelt aan de rechterhand van God. Hij is het Die smeekt voor ons. Wie kan ons dan scheiden van de liefde tot Christus? Kwelling: misschien, of angst, vervolging of honger, of naaktheid of gevaar, of de dood door het zwaard? Want er staat geschreven: „Om Uwentwil worden wij dagelijks omgebracht, wij worden beschouwd als schapen, die bestemd zijn voor de slachterij”. Maar in al deze beproevingen zijn wij meer dan overwinnaars, door toedoen van Hem Die ons liefheeft. Want ik heb de verzekering dat geen enkel schepsel ons kan scheiden van de liefde tot God in Jezus Christus onzen Heer.

(Uit den brief v. d. Apostel Paulus aan de Romeinen Hoofdstuk VIII, vers 28, en vers 35-39.)